

Vertellen

Nu lukt het wel

Johannes 21:1-14

23 april 2023

23 april 2023

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Soms zijn er dingen die je niet alleen kunt. Wat kunnen de kinderen niet? Wanneer lukt het ze wel?



Tableau vivant: De kinderen beelden verschillende momenten uit het verhaal uit. Eerst staan de kinderen stil. Als je in de handen klapt, mogen ze bewegen. Ze beelden uit: de vissers op het meer met lege netten, Jezus op het strand, het verplaatsen van de netten, Petrus die naar Jezus gaat, de leerlingen die met Jezus eten.



Tekenen: De kinderen tekenen allemaal een eigen vis. Daarna worden de vissen uitgeknipt. Op de vissen wordt geschreven wat de kinderen niet alleen kunnen, maar wel samen. De kinderen delen aan het eind van de dienst de vissen uit.

Vertelling 4-7 jaar

De vissers op het meer

Vannacht gaat Petrus vissen. Hij heeft al lang niet meer gevestigd. Vroeger viste hij altijd, maar met Jezus doet hij dat niet. Met Jezus reist hij door heel het land. Alleen reist Jezus niet meer met Petrus. Jezus reist ook niet meer met de andere leerlingen. Jezus is dood gegaan. Hij is weer opgestaan. Hij leeft nu weer. Maar toch is alles nu anders. Daarom gaat Petrus vannacht vissen. Andere leerlingen doen met hem mee.

De zon gaat onder. Petrus en de andere leerlingen halen een boot. Met de boot gaan ze het meer op. Het meer heet het meer van Tiberias. Het meer van Tiberias is groot en diep. Er zwemmen allerlei vissen. Toch vangen de leerlingen geen vis. Ze zitten een nacht lang op de boot. Hun netten hangen in het water. Die hangen links van de boot. Dat is waar netten horen te hangen. Dat weet iedere visser. Toch zijn de netten leeg. De zon komt al op. De eerste zonnestralen kleuren de lucht roze. Op het strand loopt een man. Petrus ziet hem niet goed. Het is nog te donker.

De man vraagt: 'Heb je eten?'

'Nee', zegt Petrus, 'ik heb niets.'

'Hang de netten rechts van de boot', zegt de man.

Maar dat is niet hoe het hoort. Dat weet iedere visser. Toch doen Petrus en de leerlingen het. Ze hangen de netten rechts in het water. Wel heb je ooit..., denkt Petrus. De netten vullen gelijk met vis. Het is veel vis. De boot wordt er zwaar van.

Petrus en de leerlingen kijken naar het strand. Waar is die man? Ze zien hem zitten. Hij heeft een vuurtje gemaakt. Een van de leerlingen roept: 'Het is Jezus, dat kan niet anders.'

Petrus springt in het water. Het water is koud, maar dat maakt Petrus niets uit. Hij gaat naar het strand. Hij gaat naar Jezus. De boot gaat ook naar het strand. De boot is langzaam. Op het strand loop Petrus naar Jezus. Jezus bakt brood en vis boven het vuur. Hij zegt tegen Petrus: 'Breng ook wat vis.'

Dat doet hij. Samen zitten ze bij het vuur, met de andere leerlingen. Ze eten brood en vis. Het is net als vroeger.

Machteld Touwen

